



het RUITERTJE

16

4 FEBRUARI 2015

JAARGANG 5

STICHTING RUITERSPOREN
DORPSWEG 53
9798 PD GARMERWOLDE

Reageren?

info@ruiterspoen.nl
050-5423919

Zó! Het eerste **RUITERTJE** van 2015 is klaar.

In 2011 begon deze serie als "Nieuwsbrief" en 15 nummers verder zijn we nu met de vijfde jaargang begonnen!

We hopen natuurlijk deze serie nog lang voort te zetten, maar het is elke keer spannend om een nummer vol te krijgen. **Elke bijdrage van de lezers is dan ook van harte welkom!**

Het websitebezoek is vorig jaar opnieuw flink toegenomen. Onze website is al in de lucht sinds 2003 en kent vanaf het eerste begin een voortdurende stijging van het aantal bezoekers. Zo bezochten in 2007 zo'n 120 mensen per dag onze website; tegenwoordig zijn dat er bijna **500 per dag!**

500

Daar ben ik echt trots op, maar ik ben ook realistisch genoeg om te beseffen dat er van die 500 bezoekers maar een zeer gering aantal echt geïnteresseerd is in onze familie. Juist voor hén is de website gemaakt!

Dit grote aantal bezoekers per dag betekent ook dat de website goed gevonden wordt, en dat is bijzonder belangrijk!

Veel leesplezier met het RUITERTJE 16!

Jaap Ruiter, voorzitter

Inhoudsopgave

- 2 **In het kort**
- 3 **Binnenlandse Berigten : Neven op de vuist!**
Opvallend krantenartikel uit 1910; maar wie zijn die neven?
- 5 **Het Giethoorn van Friesland**
Zo stond Nijetrijne ooit bekend maar er is niets van overgebleven...
- 6 **Landhuis "De Ruiter" te Wolvega**
Een toevallige vondst van een foto met een fraai landhuis leidt tot een speurtocht op internet naar zijn bouwer en bewoner.
- 8 **"Sij sijn arger dan de duvelen selve"**
Geschiedenis van de doopsgezinden in Blokzijl, deel 1
- 9 **RUITER in 17 stappen, generatie 7, tak 2**
We zijn toe aan de stamvader van tak 2: Albert Wijchers Ruiter
- 10 **Op de valreep
Wie helpt?**



(DE) RUITER

In het kort

◇ Overlijden

- Op 20 november jl. is **Jan Ruiter** uit Emmeloord overleden. Op de laatste donateursdag in Ossenzijl waren Jan met zijn vrouw ook aanwezig. Dit was tenslotte zijn geboortedorp en Jan vermaakte zich uitstekend. Hij viel op door zijn goedlachsheid en aanstekelijke humor. Het was fijn om hem erbij te hebben en ik ben blij dat ik hem daar heb ontmoet.
Jan was nog maar net donateur en we missen in hem een enthousiast lid!
- Eind december ontving ik van onze donateur Paul de Ruiter uit Lelystad de trieste mededeling dat op 20 december jl. zijn tweelingbroer **Gerard de Ruiter** is overleden. Gerard stuurde een paar jaar geleden foto's voor de website, en wij hadden enige malen emailcontact. Gerard is slechts 63 jaar oud geworden.

We wensen de naaste familie veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies.

◇ Nieuwe donateur

Hendrik Jethro (Rick) de Ruiter uit Leeuwarden is de eerste nieuwe donateur van dit jaar. Rick is gefascineerd door Michiel de Ruyter en ziet bv. in zijn vader grote gelijkenissen met onze zeeheld. Zoals bekend kan er geen verbinding bestaan tussen onze familie en die van Michiel. Immers, Michiel's enige zoon stierf zonder verder nageslacht. Maar we kunnen niet uitsluiten dat er een gemeenschappelijke stamvader bestaat.

Onlangs kwam ik zelfs een tekst tegen waarin werd gesteld dat Michiel de Ruyter zou afstammen van een Gelders adellijk geslacht; dezelfde "die Ruters" die in een eerder **RUITERTJE** al genoemd werden! Zoals bekend is het niet ondenkbaar dat onze familie via "Johan die Ruter" eveneens uit dit Gelders geslacht voortkomt!

Dit is allemaal nogal hypothetisch; er is nog veel onderzoek nodig voordat we hier met meer zekerheid iets over kunnen zeggen.

◇ Afspraak Anne de Ruiter—wordt vervolgd

In december vorig jaar ben ik op bezoek geweest bij **Anne** en **Femie de Ruiter**. Zij wonen bij Oldehove en Anne heeft me het vele materiaal laten zien dat hij van zijn vader heeft geërft. Heel veel foto's maar ook video-materiaal.

Op het moment van mijn bezoek was Anne nog heel druk bezig met het televisieprogramma "Andere Tijden Sport" dat inmiddels is uitgezonden. Voor wie het gemist heeft :

 <http://tinyurl.com/qgmzv6>

Anne is geruime tijd bezig geweest met de voorbereidingen van deze uitzending, en had niet meteen zin om weer een groot project met oude foto's en videomateriaal te beginnen; zeer begrijpelijk. Anne is dan wel opgegroeid in Zeist en omgeving, maar vertelde dat hij in zijn jeugd iedere vakantie doorbracht op de boerderij van zijn grootouders in Oldelamer. Met deze streek van Nederland heeft hij overduidelijk veel meer binding dan met de randstad.

We hebben afgesproken dat - als Anne er aan toe is - we een nieuwe afspraak maken, waarbij we dan doelgericht materiaal gaan uitzoeken dat geschikt is voor onze website.

Neven op de vuist!

In het Nieuwsblad van Friesland van 5 februari 1910 vond ik een opvallende tekst. Mijn interesse was meteen gewekt: om welke personen gaat het hier?

Ook de Leeuwarder Courant had een overeenkomstig artikel opgenomen. Het puzzelen kon beginnen...

Nijetrijne.

Er „zat” altijd „lets” tusschen Wietze en Jan, twee neven. En in de lotingsmaand werd dat „lets” nog vermeerderd. Stel u voor: Jan, die vrijgeloot schijnt te zijn, werd door Wietze daarmee gefeliciteerd. En Jan traktoerde niet eens!

Toen nu in den nacht van Eersten op Tweeden Kerstdag Wietze en Jan woorden kregen, heeft de eerste den laatste een klap gegeven.

't Is niet een heel erg feit, waaraan Wietze zich heeft schuldig gemaakt en daarom wil de Off. hem voor ditmaal gestraft zien met f 5 boete of 10 dagen hechtenis, in de hoop, dat ze voortaan geen ruzie weer zullen maken.

—

Jan kon gaan, maar Wietze bleef zitten. Zijn broer Gerhardus kwam hem gezelschap houden op de beklagenbank.

Beiden werden beschuldigd hun neef Geert de **Ruiter**, een broer van Jan, mishandeld te hebben. 't Was op Nieuwjaarsavond, toen ze zich bij de woning van Geert bevonden. Er werd tegen de deur geschopt, waarom Geert naar buiten kwam. En zonder dat er veel woorden gewisseld werden, kreeg Geert van Wietze een slag tegen 't gezicht, waarschijnlijk met een boksring, en van Gerhardus meer dan één slag tegen 't heham, ook met een hard voorwerp.

Gerhardus en Wietze ontkenden vandaag. Niet zij hadden geslagen, maar daarentegen had Geert een klap gegeven aan Gerhardus. Best mogelijk, dat Wietze toen, om z'n broer te beschermen, Geert een slag had gegeven, maar dan was 't met de hand geweest, niet met een boksring.

Geerts gehaat wijst het echter wel eenigszins anders uit. Hij heeft verschillende wonden bekommen, die duidelijk doen zien, dat ze met een boksring zijn toegebracht.

Tegen elk der beide broers werd wegens deze mishandeling 14 dagen gevang. geëischt.

Uitspraak a.s. Donderdag.

—

De 19-jarige W. S. te **Spanga**, die in den nacht van 25 op 26 Dec. van een feestje kwam, gaf toen — zonder eenige aanleiding zijn neef J. de **Ruiter** een slag tegen het hoofd.

Eisch f 5 boete of 10 dagen hechtenis.

—

G. S., 22 jaar en W. S. 19 jaar te **Spanga** traptten 1 Januari tegen de deur der woning van hun neef G. de **Ruiter** te **Nijetrijne**. Deze kwam naar buiten en werd toen door beiden met een hard voorwerp (boksijzers) bewerkt.

Beklaagden ontkenden, zij hadden geen boksijzers gehad.

Eisch tegen ieder 14 dagen gevangenisstraf.

De neven konden - zoals te lezen is - niet goed met elkaar overweg. Naar de achterliggende redenen kunnen we alleen maar gissen.

Maar om wie gaat het hier?

Er is sprake van twee broers — Gerhardus en Wietze S. — die de broers Geert en Jan de Ruiter belagen.

Om met de laatste twee te beginnen. Het zijn bekende (De) Ruiternamen en speurend in de stamboom komen we terecht bij twee zonen van **Jansen Wiegers de Ruiter** en **Pietronella Gerhardus Schippers**:



<http://www.ruitersporen.nl/person.php?BM2978>

Het patroniem van hun moeder — Gerhardus — doet vermoeden dat de twee neven aan moederskant gezocht moeten worden.

De beide boosdoeners zijn 19 en 22 jaar oud, maar omdat het artikel in januari 1910 verschijnt, zijn hun geboortejaren waarschijnlijk 1887 en 1890.

De zoektocht gaat dus verder naar Gerhardus en Wietze Schippers, maar ik vind geen goede kandidaten.

Uiteindelijk zoek ik naar álle mannelijke personen die in Weststellingwerf in de betreffende jaren geboren zijn, en dan vind ik deze twee broers :

Gerhardus Strampel, geboren 17 feb 1887

Wietze Strampel, geboren 20 mrt 1890

Hun ouders zijn Johannes Strampel en Meyke Schippers, en verder onderzoek brengt aan het licht dat deze Meyke een zuster is van Pietronella!

Dat maakt deze broers inderdaad tot neven van Geert en Jan, en daarmee is deze puzzel opgelost!

Het uiteindelijke vonnis voor de broers Strampel heb ik niet kunnen vinden...



Het Giethoorn van Friesland

In 1955 kwam de Pieter Stuyvesantweg (de stichter van New York kwam uit deze omgeving) gereed die een snelle verbinding van Wolvega met de Noordoostpolder moest vormen. De verwachtingen waren vooral in Wolvega hoog gespannen, want vanuit die plaats was ook een snelle verbinding via Oosterwolde naar Groningen gepland. Men verwachtte een opleving van de economische activiteit in deze streek die van oudsher een grote werkloosheid kent.

Uiteindelijk is het anders gelopen. De Noordoostpolder kreeg zijn snelle verbinding met Groningen via de A7 (Lemmer-Joure-Heerenveen-Drachten).

Voor de aanleg van de Pieter Stuyvesantweg moest een groot deel van het dorp Nijetrijne verdwijnen. Tegenwoordig zou zoiets enorm veel reacties oproepen, maar in de kranten van die tijd is geen sprake van enige ophef. Er was blijkbaar een groot vertrouwen in de moderne tijd en men was bereid daarvoor veel op te offeren.

Nou moet gezegd worden dat de woningen die gesloopt werden van een bedenkelijke kwaliteit waren. In de armoedige veenpolder stonden nog heel veel turfmakershuisjes uit de 19e eeuw die in erbarmelijke toestand verkeerden. Er was al een aantal onbewoonbaar verklaard. De leef- en woonomstandigheden waren reeds in de 50-er jaren niet meer van die tijd.

De Pieter Stuyvesantweg werd dwars door het drassige veengebied van de Groote Veenpolder gelegd en de talrijke verzakkingen en de bescheiden breedte zorgden voor veel ongelukken. In de jaren 70 van de vorige eeuw besloot men om de weg te voorzien van een parallelbaan, en vrijwel alle resterende huizen aan die kant van de weg moesten verdwijnen. Daarmee was de verwoesting van het dorp Nijetrijne wel zo'n beetje voltooid.

Hoe hier in de dorpsgemeenschap van Nijetrijne over gedacht werd, is niet bekend. Ook in het boek "Nijetrijne—terugblik op een turbulente eeuw" wordt hierop nauwelijks ingegaan.

Wat nu nog rest zijn de idyllische plaatjes waarmee het boek vol staat. Die doen recht aan de titel "Giethoorn van Friesland" waaronder Nijetrijne lange tijd bekend stond.



De aanleg van de Pieter Stuyvesantweg in de jaren 50. De weg had zeer bescheiden afmetingen, maar had desondanks grote gevolgen voor de omliggende bebouwing.

Daar kan het dorp tegenwoordig bepaald geen aanspraak meer op maken...

Omdat in Nijetrijne zeer veel (De) Ruiters hebben gewoond is het interessant om te zien wat er zoal verdwenen is.

Op de volgende pagina heb ik wat tegenstellingen tussen de situatie van vroeger en nu gezet.

De moderne tijd heeft hier diepe wonden geslagen...

Zo ligt de Pieter Stuyvesantweg er tegenwoordig bij. Het hart van Nijetrijne is verdwenen onder het asfalt...





Prachtig sfeerportret uit 1899. Overall liggen bruggetjes (hier barten genoemd) naar de huisjes rechts van de sloot.

De foto is ter hoogte van Pieter Stuyvesantweg 200 gemaakt.

Hieronder dezelfde situatie nu. Niet echt lelijk maar wat een enorm verschil!



Deze twee foto's zijn ook vanuit dezelfde positie genomen. Het is de plek waar de Lampevaart in de sloot uitmondt. Vanwege de brug werd deze weg de Brugweg genoemd. De foto links is in de jaren 50 gemaakt.

Nu is bijna alles verdwenen. De Lampevaart ligt er nog en is links nog net zichtbaar. Voor de rest...



Landhuis "De Ruiter"



Boverstaande foto van dit schitterende landhuis vond ik op de site van Tresoar. De bijstaande tekst trok (natuurlijk) mijn belangstelling :

Blik op landhuis De Ruiter te Wolvega aan de Hoofdstraat Oost. Later was dit mogelijk het woonhuis van de burgemeester ? Onduidelijk is of dit Gauke Boelens was of een andere. Nu is hier de oudheidkamer Weststellingwerf gevestigd. De Ruiter zijn graf is op de Algemene Begraafplaats bij "De Engel".

De foto is van een ansichtkaart uit 1939.

Landhuis De Ruiter uit Wolvega? Dat moet wel familie zijn, maar om wie gaat het dan?

Een nader onderzoek leek me de moeite waard.

Allereerst heb ik natuurlijk contact opgenomen met de nieuwe bewoners van het pand - de oudheidkamer van Weststellingwerf - , maar die konden me niet echt verder helpen. Ze wisten alleen te vertellen dat "de woning in 1925 is gebouwd door ene De Ruiter, een rijke, vrijgezelle boer."

Een volgende stap is het nagaan van de begraafplaats in Wolvega waar maar liefst 28 (De) Ruiters begraven liggen! Stuk voor stuk zoek ik ze

Een toevallige vondst van een foto met daarop een fraai landhuis leidt tot een speurtocht op internet naar zijn bouwer en bewoner. Is het familie? Vast! Maar wie dan?

op in de stamboom en probeer een geschikte kandidaat te vinden.

Al vrij snel kom ik dan terecht bij **Albertinus de Ruiter**, waarvan bekend is dat hij, behalve vrijgezel, ook welgesteld was.

 <http://www.ruitersporen.nl/person.php?BM3088>

Na Albertinus' overlijden verschenen er diverse artikelen en advertenties in de kranten waarvan je een aantal op de website kunt bekijken:

Hoe kunnen we nu bewijzen dat deze Albertinus de gezochte kandidaat is?

Het bevolkingsregister van Weststellingwerf kan geraadpleegd worden en gekeken of Albertinus in 1940 aan de Hoofdstraat Oost woonde. Daarvoor moeten we naar Wolvega reizen. Dat moet tegenwoordig toch slimmer kunnen?

Ik ben maar eens begonnen met Delpher.nl in oude kranten te zoeken. Het huis zal toch wel verkocht zijn na Albertinus' dood?

vervolg: Landhuis "De Ruiter"

Maar behalve de boedelverkoop (met uitgebreide opsomming van woninginventaris e.d., echt interessant) vind ik niets wat me verder helpt. Een tweede zoektocht op "Ruiter Wolvega" specifiek in de periode rond 1940 levert wel succes op:



Met "As. de Ruiter" wordt zonder enige twijfel Albertinus de Ruiter bedoeld. Dezelfde afkorting wordt in verschillende andere krantenartikelen ook gebruikt. De rest van de gegevens sluit precies aan bij alles wat al bekend was.

Na Albertinus' overlijden in februari wordt het huis dus twee maanden later verkocht aan de oud-burgemeester mr. C. van Nijmegen Schonegevel.

Daarmee hebben we redelijk snel onze speurtocht met succes kunnen bekronen.

Dit fraaie huis wordt binnenkort als nieuwe Ruiterstee op de website toegevoegd!



Nieuwsblad van Friesland, 12 april 1940

De huidige situatie verschilt nogal met die van de Ansichtkaart. De hele omgeving is inmiddels volgebouwd, en Albertinus zou raar opkijken als hij nu zijn droomhuis weer onder ogen zou krijgen:



Kijk zelf rond m.b.v. Google Maps:



<http://tinyurl.com/mxwfp8w>



"Sij zijn arger dan de duvelen selve"

De geschiedenis van de doopsgezinden in Blokzijl is voor een gedeelte ook de geschiedenis van onze familie, met name in het begin van de 17e eeuw. Het boek "Geschiedenis der doopsgezinden in Blokzijl" is daarom voor onze familiegeschiedenis van bijzonder belang. In een aantal artikelen zal ik aandacht besteden aan dit interessante boek.

Enige jaren geleden heb ik het boek "Geschiedenis der doopsgezinden in Blokzijl" van F. Smit gekocht. Niet alles in het boek is belangrijk voor onze familiegeschiedenis, maar er blijven nog genoeg interessante passages over.



Het is nu de hoogste tijd om op deze plaats een samenvatting te geven voor zover dat voor onze familie van belang is. Het globale verhaal zal wel bekend zijn, maar ik zet alles nog eens op een rijtje.

In 1438 was er op de plaats van het latere Blokzijl al een zijk met daaromheen een kleine nederzetting. Opvallend is dat er toen al sprake was van een schippersgilde.

In het jaar 1521 begon de Reformatie nadat Luther door keizer Karel V vogelvrij was verklaard. Hij had een drietal boeken gepubliceerd gericht tegen de katholieke kerk. Katholieke kerk en staat waren destijds nog nauw verweven.

De eerste doperse gemeenten ontstonden daarna al snel. Ze werden wederdopers genoemd omdat ze de katholieke kinderdoop afwezen. Hun lidmaten werden opnieuw — als volwassene — gedoopt.

De katholieke kerk en machthebbers reageerden bijzonder fel. Al spoedig werden de eerste doperse martelaren na afschuwelijke folteringen terechtgesteld. In de loop van 16e eeuw nam de onverdraagzaamheid ten opzichte van de doopsgezinden alleen nog maar toe: "sij zijn arger dan de duvelen selve".

Door de vervolgingen zagen de doopsgezinden uit naar een plek waar ze in ieder geval gedoopt werden. In Friesland, de kop van Overijssel, Emden en Dantzig waren de lokale overheden wat soepeler en in het midden van de 16e eeuw kwam een omvangrijke vluchtelingenstroom op gang. Met name vanuit Vlaanderen is dat het geval geweest.

Maar helemaal veilig waren ze hier ook niet. In 1533 vond ook in Leeuwarden de eerste terechtstelling van een doopsgezinde plaats. De Friese priester Menno

Simons hoorde de verhalen van de boeren uit zijn parochie (Pingjum) en dit maakte grote indruk op hem. Hij wijdde zijn leven aan een grondige bijbelstudie en besloot in 1536 toe te treden tot de doperse beweging.



Menno Simons

Menno zou hun grootste voorman worden en onder zijn naam zouden de volgelingen van deze oudste doperse kerk bekend worden als de mennisten of de mennonieten.

Binnen de doperse beweging ontstonden al snel diverse stromingen: de Friezen, de Waterlanders, de Vlamingen, de Groningers en Dantzigers, de Zonisten en de Lamisten. Zij verschilden vooral in hun opvattingen hoe zij zich ten opzichte van de wereld dienden te gedragen. Immers, doopsgezinden wensden alleen rekenschap af te leggen tegenover God.

Ondanks diverse pogingen zijn deze verschillen tot in onze tijd onoverbrugbaar gebleken en elke groep ging volstrekt zijn eigen gang. Ze meden elkaar net zo erg als ze alle andere gelovigen meden. Huwelijken tussen leden van verschillende groepen vonden niet plaats.

Achteraf is dit ook de belangrijkste reden geweest dat na een enthousiast begin het aantal lidmaten in de loop van de eeuwen voortdurend afnam.

De volgende keer zullen we de situatie in Blokzijl bespreken.

RUITER in 17 stappen

Generatie 7, tak 2

In een serie van vier kleine stappen komen de zonen van Jan Wijchers Ruijter en Grietje Reijnders aan bod.

Deze keer besteden we aandacht aan **Albert Wijchers Ruijter**, die—zoals bekend—aan het hoofd staat van tak 2.

Albert is een naam die we in allerlei takken van de vroege stamboom tegenkomen. 'Onze' Albert is al 30 jaar als hij in 1734 met **Luitje Jans** trouwt:



Trouwboek Blokzijl:
Den 18 april 1734
Albert Wichers J.M. te
Muggebeet met :
Luitje Jans J.D. buijten
Blokzijl, getrouwt den 9 meij

Albert is afkomstig van Muggenbeet, we hadden niet anders verwacht. Zijn vrouw Luitje komt van buiten Blokzijl. Dat klinkt behoorlijk vaag want er ligt ten slotte heel veel buiten Blokzijl. Maar hier worden de huizen bedoeld die net buiten de stadspoort liggen, zoals in de omgeving van de Giethoornse Zijl, net noordelijk op de Zuiderzeedijk. Zuidelijk op dezelfde dijk stond ook een klein aantal huizen. De afkomst van Luitje is onbekend maar ze zal rond 1710 geboren zijn.

Het huwelijk met Luitje mag vruchtbaar heten: in de periode 1734 - 1753 worden er 11 kinderen geboren, waaronder maar liefst vier zonen met de naam Wieger. De regels schreven voor dat grootvader Wijcher Jans Ruijter vernoemd moest worden, en uiteindelijk is dat gelukt. Tot in onze tijd treffen we Wiegers aan in deze (De) Ruitertak.

Door allerlei oorzaken is de kindersterfte hoog in

deze periode en uiteindelijk zullen slechts vijf kinderen oud genoeg worden om zelf een gezin te stichten.

Bij de doop van zoon Wieger in 1738 staat als vader "Albert Jans" in plaats van "Albert Wiegers". Deze verschrijving moet te maken hebben met de vele Wiegers en Jans in Muggenbeet.

Een andere verschrijving is te vinden bij de doop van Geertje in 1742. Daar staat als vader "Albert Visser". Het briefje waar vanaf de doop in het doopboek werd overgenomen was blijkbaar slordig geschreven. Een ander mogelijkheid is nog dat we hier het beroep van Albert lezen, maar dit is dan eenmalig geweest. Bij "visser" moeten we niet denken aan een visser op de Zuiderzee - Blokzijl was immers een handelshaven, geen vissershaven - maar een binnenvisser.

In de volkstelling van 1748 treffen we het gezin Albert Wichers ook aan. Ook dan wonen ze in Muggenbeet. Er leven op dat moment nog drie kinderen, te weten Margjen (ouder dan 10), en Grietjen en Geertjen (jonger dan 10).

Bij hoge uitzondering is van Albert de overlijdensdatum bekend: 12 September 1777. Hij is dus 74 jaar geworden; een hele leeftijd in deze eeuw.

We weten deze datum omdat in het Stadgericht Steenwijk een akte bewaard wordt met daarin een inventarisatie van Albert's huis na zijn overlijden. Deze akte staat hoog op mijn verlanglijstje bij het volgende bezoek aan het Historisch Centrum Overijssel in Zwolle.

Misschien vinden we in deze inventarisatie zelfs aanwijzingen voor het beroep van Albert?

Hoe gaat het verder met tak 2?

Als enige zoon ligt het voortbestaan van deze tak in handen van de enig overgebleven zoon Wieger. Maar in alle volgende generaties is de aanwas zodanig dat tak 2 uiteindelijk een vruchtbare loot aan onze stamboom blijkt met zo'n 750 Ruiternakomelingen!

De volgende keer nemen we de stamvader van tak 3 onder de loep: **Rein Wiegers Ruijter**.



Op de valreep

Van donateur **Albert Ruyter** uit Enschede kreeg ik aanvullend materiaal opgestuurd betreffende het gezin van zijn oudoom **Wolter Ruyter die in 1913 naar de Verenigde Staten emigreerde.**

Albert is door dit gezin en zijn nakomelingen gefascineerd en heeft deze tak verder onderzocht. Daarbij heeft hij van alles gevonden wat waard is om op de website te zetten.

Met het aanvullen en wijzigen van de bestaande webpagina's zal ik binnenkort beginnen.

Deze Ruitertak is volgens mij de enige loot aan de stamboom die zijn achternaam als "RUYTER" schrijft.

 <http://www.ruitersporen.nl/person.php?BM2944>



De donateursdag 2015 staat gepland op een zaterdag in april. Binnenkort hoor je de precieze datum.

Lezers met ideeën voor het programma van deze dag roep ik op om contact met mij op te nemen.

Ik hoop dat deze dag net zo'n succes wordt als die van vorig jaar!

Wie helpt?

- Wie helpt mee met het volgende **RUITERTJE** ?
- Heb je materiaal voor het volgende **RUITERTJE**, een weetje, een foto, een verhaaltje, neem contact met ons op!
- info@ruitersporen.nl



Als je deze nieuwsbrief op je printer afdrukt, kun je hem ook laten lezen aan familieleden zonder internet.